

Vel mødt, Kammerater!

En Skolesang Aarhusianer-Samfundet
tilegnet.

(Efter Fodboldkampen mellem Aarhus og
Hellerup Skoler d. 20.—21. Oktober 1922.)

Melodien fra Harrow School Songbook
(„Here, Sir!“)

Fra sin Kilde risler, rinder,
gaar mod Havet Flodens Strøm —
saa vi kommer, gaar, forsvinder,
haster ud mod Livets Drøm;
viger ej
fra vor Vej
paa vor Gang mod Livets Drøm.

Kor: Lad vort Løsen melde:

„Alt i Orden! Alle mødt!“ —
hilse Ven og Fælle:
„Kammerater! Vær vel mødt!“

Fra din Favn, vor „hulde Moder“*)
glider Slægters lange Tog,
Far med Søn, en Ven, en Broder —
hver et Navn i Livets Bog;
hver som Staal
mod det Maal:

Navn i Skolens Æres-Bog.

Kor: Lad vort Løsen melde —

Saa i Dag — og saa bestandigt
Pligtens Bud vi følger støt;
hvor den byder stride mandigt,
skal det lyde: „Alle mødt!“

Meld da her

hver især:

„Alt i Orden! Alle mødt!“

Kor: Lad vort Løsen melde:

„Alt i Orden! Alle mødt!“ —
hilse Ven og Fælle:

„Alle mødte! — Vær vel mødt!“

KD.

Aarhusianer-Samfundet.

Til 1920 var Aarhus Kathedralskole
den eneste af Landets gamle Domsko-
ler, som ikke havde noget Elevsamfund.

Til 1922 var Aarhusianer-Samfundet
det eneste Elevsamfund, der *kun* om-
fattede Studenter.

Fra 1922 omfatter Aarhusianer-Sam-
fundet *alle* gamle Elever, og da dette
var det vigtigste Program for „Arosia“
Nr. 1 af 1921, vil man forstaa, at det
er os en særlig Glæde at byde de nye
Medlemmer Velkommen i dette nye
Nr. 1—2*), hvori Hovedindholdet af
„Arosia“ Nr. 1 er genoptrykt af Hensyn
til dem.

Grunden til det tidligere Forhold,
hvorved Realister og andre stod uden-
for, er den ret naturlige, at Initiativet
til Aarhusianer-Samfundet er udgaaet
fra akademiske Kredse, og navnlig den
historiske Aarsag: den gamle Skoles hi-
storiske Karakter af *Latinskole* eller
„*lærd*“ Skole, i hvilken Realafdelingen
er af forholdsvis ny Dato og af ret for-
skelligt Præg.

Med Almenskoleloven af 1903 er Aar-
hus Kathedralskole imidlertid blevet en
højere *Almenskole*, ikke kun Forbere-
delsesskole til Universitetsstudier.

Vi tror, at Udvidelsen navnlig kan
faa stor *lokal* Betydning. Man vil faa
Øjet op for, hvad Skolens Elever under
mindre Forhold har betydet for Byen,
og denne Indsats behøver ikke at blive
mindre under større Forhold, hvis Maa-
let sættes derefter. — Det er jo nemlig
i første Række Realister og andre Ikke-
Akademikere, der tager deres Frem-
tidsgerning op i Byen og leder dens
Forretningsliv. Er andre „Herrer i
Aandernes Rige“, er de „den Stamme,
der evigt skal staa“, den Stamme af
Forældre, der i Fremtiden forhaabentlig

*) Bladets Hoved er tegnet af Bibliotekar,
Dr. phil. v. Holstein-Rathlou. Clichéén
er skænket af Fabrikant Preben Buch-
trup (1890).

skal rekruttere Skolen og holde Tradi-
tionen levende. Men ogsaa udenfor
Byen vil man finde dem — Realister
og andre — blandt vort Lands ledende
Mænd.

Er der Brug for A—S.? Vi haaber, at
„Aarhusianere“ vil komme til at dele
vor Opfattelse af dets Opgave som et
Led i Bestræbelser for at fremme nation-
al og social Fællesfølelse og Kamme-
ratskabsfølelse. Skolesamfundenes Land
England er et Bevis paa, hvilken Betyd-
ning disse Sammenslutninger for *gen-
siddig Hjælp* og *levende Tradition* har
haft. — Der foreligger ogsaa rent prak-
tiske Opgaver, som vi senere skal kom-
me tilbage til.

„Arosia“ ønsker at være et Baand
mellem de gamle Skolekammerater ind-
byrdes og mellem dem og den gamle
Skole. — Navnet trænger til Forklaring.
„Arosia“, som vi frit vil gengive ved
„Minder fra Aarhus“, er Titlen paa en
Samling Digte af afd. Rektor H. H.
Blache (Aargang 1806), „denne Skoles
Rektor“ 1838—61, kendt som Skole- og
Klubdigter af alvorlige og skemtende
Sange („Du Herre, som . . .“; overs.
af In vernalis). Han var en dygtig og
interesseret Skolemand, der elskede sin
gamle Skole over alt. Derfor har vi
ikke kunnet finde noget bedre Navn for
vort Blad, som jo skulde give Udtryk
for den samme Hengivenhed.

P. S. Det er ikke Meningen, at Red.
skal *skrive* Bladet; det skal Medlem-
merne, og vi opfordrer til at indsende
Bidrag, f. Eks. til en Artikelrække
„Aarhusianere i Udlandet“.

In Memoriam.

I „Arosia“ Nr. 1 anmeldte vi efter en
Artikel om Samfundets daværende Ne-
stor Prof. Rasmus Nielsen en Skildring
af Samfundets mere kendte Medlem-
mer, bl. a. fliv. Højesteretsassessor
Gottlieb Jensen.



Højesteretsassessor *Gottlieb Jensen*,
f. i Aarhus 1838; Aarhusiensis 1857.
† i København d. 24. Decbr. 1921.

Dybt i ham laa Jyders Lov —
Retsind ranker vege Viljer,
rejser Uskylds blege Liljer,
Retsind styrer Sandheds Plov.

Mennesker han dømte mildt —
Mildsind mildner Straffens Strengthed,
hvad *det* rejser, vel hver Dreng ved,
det gør mildt, hvad før var vildt.

Svære Smerter han betvang —
Selvtvang skaaner andres Lykke,
den er Manddoms ædle Smykke,
giver Hvermand Fyrsterang.

Skolens Valgsprog blev han tro —
„Dødens Lod er alt vort Eje;
kun hvad Aand og Hjerte veje,
skaar til Evigheden Bro.“

Arosius.

Han hørte ikke blot til de ældste
Medlemmer, men ogsaa til de første,
og paa vor Opfordring svarede han
straks: „Inderlig gerne!“ Han talte
gerne og længe om sine Minder fra Sko-
len trods den Smerte, den Kræftlidelse
i Tungen voldte ham, der Juleaftens-

*Afsendt indbetalingskort (10,- kr.) 16/6. 48 &
Indmeldelse i foreningen. — " —*

ÅRHUS KATEDRALSKOLES VENNER

Sekretariat: Århus rådhus

Århus i maj 1948

En kreds af tidligere elever fra Århus Katedralskole har den 22. marts 1948 oprettet en forening, hvis formål skulle være at støtte skolens økonomi på områder — navnlig kulturelle — hvor statens ydelser er utilstrækkelige.

Tanken er da, at foreningen, hvis navn er: >Århus Katedralskoles Venner<, gennem medlemmernes årlige bidrag skal søge at skabe et kulturelt fond, for hvis midler der f. eks. kan foretages udsmykning af skolen, bl. a. henlægning af blomster ved mindestenen, supplerung af skolens bibliotek, genoprettelse af et skoleorkester, indkøb af instrumenter, udsendelse af klasser eller mindre grupper på studierejser og ekskursioner, afholdelse af foredrag, filmsforestillinger, kunstneroptræden, kunstudstillinger etc.

I det omfang, som foreningens økonomi efter styrelsens skøn muliggør det, bør der også foretages årlige henlæggelser til oprettelse og drift af en lejrskole, hvis bygninger lejlighedsvis vil kunne benyttes af gamle elever til kammeratlige ferie- og weekend-sammenkomster.

Som medlemmer af foreningen kan optages alle tidligere elever uanset varigheden af deres skolegang i Århus Katedralskole, nuværende elever, disses forældre samt iøvrigt enhver, der har lyst til at støtte formålet.

Man har tænkt sig at søge midlerne hertil fremskaffet ved et årskontingent på 3 - 5 - 10 kr. eller mere efter behag.

Man beder Dem på vedhængende talon meddele sammenslutningens sekretariat, om De ved Deres underskrift vil indtræde som medlem af >Århus Katedralskoles Venner<, og i bekræftende fald hvilket bidrag De hvert års 1. april vil indbetale på Jydsk Handels- og Landbrugsbanks postgirokonto nr. 5214 til kredit for >Århus Katedralskoles Venner<.

Gustav Albeck
Universitetsadjunkt dr. phil.

Ellen Margrethe Andersen, født Bie
Kommandørinde

Kai Blicher
Direktør, konsul, M. B.

Andreas Blinkenberg
Professor, dr. phil.

Asger Flach
Gasværkadirektør, civilingeniør

Ebbe Gøtz
Generaløjntant

Knud Hansen
Fabrikant

Aage Wulff Have
Generalmajor, Jydske Division

Laurentius Holm
Læge

Flemming Kissmeyer-Nielsen
cand. med.

August Krogh
Professor emeritus, dr. phil.

Preben Lannig
Købmand

Jens Fr. Lawaetz
*Programsekretær, statsradiofonien,
leder af skoleradioen*

Ole Olesen
Lektor, mag. art.

M. N. Reimers

Frida Rønnow, født Vest

Emanuel Sejr

Som foreløbig bestyrelse er valgt følgende:

Civildommer, borgmester S. Unmack Larsen, formand
Rektor ved Århus Katedralskole, Åge Bertelsen, næstformand
Civilingeniør Hakon Wied, kasserer
Ekspeditionssekretær, cand. jur. Keld Jarde, sekretær
Fru Jytte Barnow, født Fanger

Sammenslutningen afholder i forbindelse med skolens translokation torsdag den 24. juni 1948 stiftende generalforsamling med forelæggelse af årsberetning og regnskab, godkendelse af sammenslutningens vedtægter, valg af bestyrelse etc.